

# Vinterbadernetværket i Guldborgsund

Sæson 2018 - 2019

## Formandens beretning



Hvis man kan tale om jubilæum i vores sammenhæng, så kan vi nu fejre vores **10 års jubilæum!**

Derfor vil jeg indlede denne beretning med at sige **en stor tak til alle jer, der gennem årene har støttet op om foreningen** og vores mange fælles aktiviteter gennem deltagelse i diverse arrangementer, festivaler, rejser og verdensmesterskaber.

**Apropos verdensmesterskaber**, har Vinterbadernetværket i Guldborgsund været repræsenteret 3 gange...Rovaniemi på polarcirklen i Finland, Tyumen i hjertet af Sibirien og Tallin i Estland. Verdenmesterskaberne afholdes hver andet år...og på nuværende tidspunkt har ikke mindre en 4 af vores medlemmer tilmeldt sig det kommende verdensmesterskab i Vintersvømning, som afholdes i Slovenien ved søen Bled i begyndelsen af 2020. Og det bliver helt sikkert en **SMUK** oplevelse!

**Vores sidste sæson havde en lidt vanskelig start!** Til vores generalforsamling kunne vi ikke finde en afløser til Anne Gehant, der var formand i den forudgående sæson.

Det resulterede i en **ekstraordinær generalforsamling**, hvor jeg besluttede mig for at vende tilbage til posten som formand.

Og det er også takket være en trofast medlemsskare, der gennem årene har vi opbygget mange fine traditioner og relationer, der er værd at bygge videre på!

Og også årsagen til, at vi kan vi lægge endnu en begivenhedsrig sæson bag os!

## Aktiviteter i 2018-19:

Sæsonen blev - traditionen tro - skudt i gang med **fuldmånebadning i Stubbekøbing** og efterfulgt af et lige så traditionelt arrangement: **Fælles gys ved Sortsø Strand på den sidst søndag i oktober.**

Vores fælles gys i **november** blev krydret med et nyt indslag: Thomas Bjerre afholdte et **minikursus i førstehjælp og hjertestarter ved havnen i Hesnæs** - inden de fremmødte vinterbadere hoppede i bølgen blå!

**December måned** havde også...helt efter bogen...**vintersolhverv ved Marinestationen i Gedser.**

Til disse vintersolhversarrangementer, dukker vores gode venner...Rostocker Seehunde...altid talstærkt op! Vi badede denne gang fra parkeringspladsen ved Marinestationen ...trygt overvåget af **Beredskabet i Gedser**. Det var både en regnfuld og susende kold oplevelse! Efter dukkert var der traktement og underholdning...jazzmusik... på Marinestationen indtil solnedgang. Vi sluttede med en anretning på Havnekroen.

De fleste fremmødte vil huske dagen og aftenen som '**en kold fornøjelse**'...I år bliver der tændt op lidt tidligere på Marinestationen og vi bestiller **VARM** mad på Havnekroen!

I begyndelsen af januar havde vi den tilbagevendende **nytårskur i Gåbense**, som blev gennemført med sauna, gys & gus og bobler...med stor hjælp fra Hanne og Arne, der sikrede, at vi kom i ly i Gåbense Bådelaugs lokaler.

Slutningen af januar falder altid samme med **Skagen Vinterbaderfestival**, hvor der **ALTID** er en større eller mindre skare, der slår hinanden følge...så dér var heller ikke denne januar et lokalt fælles gys!

I begyndelsen af **februar** havde Rostocker Seehunde endnu engang inviteret til **Warnemünde Wintervergnügen**, hvor 4

medlemmer deltog...og igen med støtte fra Guldborgsund kommune, fordi Rostock er venskabskommune med Guldborgsund.

For jer, der endnu ikke har oplevet Wintervergnügen, kan jeg kun sige: gør det! Det er et sandt overflødhedshorn af festligheder og aktiviteter - ikke kun indenfor vinterbadning - men også i.f.t. wellness, musik og anden underholdning. Og gæstfriheden er kolossalt stor!

Det fælles lokale gys blev i **februar afholdt ved Nordre Bådelaug og i marts var der fælles-gys i Marielyst!**

I **april** deltog jeg i **Abbaden i Warnemünde** til Rostocker Seehundes afslutning af sæsonen.

Og vi havde en forrygende dag i **maj** på **Havnens dag i Stubbekøbing** ..med is i baljen og ild i saunaen, hvor mange havde fornøjelsen af både gys og gus...og hvor vi også fik en god anledning til at indlede nye relationer!

Via samarbejdet med **IDA's VENNER**, var vinterbaderne blevet betænkt med en invitation til åben sauna ved Skåninge bro på Bogø på IDAs cykeldag. Også i maj måned.

## **Bag kulissen i 2018 - 19:**

I marts havde vi et **læserbrev i Folketidende**. For jer, der endnu ikke har set læserbrevet, ligger det nederst i denne beretning...så I kan læse det, når det er blevet lagt ind på vores hjemmeside!

Kort fortalt handler læserbrevet om min vision om at facilitere og udbrede kendskabet til vinterbadning for så mange som muligt ved at **synliggøre og dele vores fællesskaber. Jeg tror fortsat på styrken i et talstærkt fællesskab, der samler os på tværs af de mange små netværk og fællesskaber, man kan finde her på Sydhavsøerne**. Det kunne være til glæde både for os lokale og for udefrakommende vinterbadere. Jeg har selv nydt godt af og er

blevet inspireret af den glæde jeg selv opnår, ved at finde sammen med andre vinterbadere, når jeg 'kommer rundt' i Danmark.

I de mange år, hvor jeg har været formand, er jeg med jævne mellemrum stødt på vinterbadere, der ikke ser nogen grund til at gå ud over deres eget netværk og min pointe er, at det ikke er et enten-eller, men et både-og!

Derfor er jeg også rigtig glad for, at jeg her under sommeren, er blevet **inviteret til at deltage sammen med andre foreninger og Guldborgsund kommune i nogle bestræbelser på, at synliggøre og samarbejde omkring 'alt det vi har at byde på'.**

Sammen med kommunen og andre klubber ...også vinterbadere...tager vi i den kommende tid hul på denne proces. Det blev indledt med en **debatmiddag**...og i slutningen af november skal vi '**speed date**' med hinanden på kryds og tværs for at finde nogle modeller for synliggørelse og samarbejde. Det glæder jeg mig til!

Vi har igennem et par år arbejdet på at få nogle bedre faciliteter for vinterbaderne i Nykøbing F.

Det anslås, at der er 30 + vinterbadere, der hopper i bølgen ved Nordre Bådelaug. En sauna bliver det ikke til i første ombæring, men **på torsdag den 24. skulle der gerne fra morgenstunden være opsat en trappe!** Kryds fingre! Trappen skulle være bred nok til, at der kan være nedad- og opadgående på trappen på samme tid...og med gelænder i begge sider! Derudover er vores bestyrelsesmedlem, **Bente, i færd med at få arrangeret 'klemmekroge', dueslag m.m. i samarbejde med Nordre Bådelaug, så vinterbaderne kan hænge et håndklæde, en kåbe, lægge briller og iPhones fra sig under det kolde gys.** Så det går den rigtige vej!

**Sauna er ikke opgivet**, men vores ansøgning / model kræver en tilladelse fra Kystdirektoratet og 'andre modeller' er stødt på manglen på frivillige til at indgå i drift og vedligeholdelse.

Jeg kan se via vores Facebook side, at der er ønsker om, at kommunen 'forærer' os nogle faciliteter, men min erfaring er, at det kun er dér, hvor man kan rejse et større antal af frivillige - eventuelt kombineret med et højere kontingent at det lykkes. Hvis Nykøbing-vinterbaderne oprettede en arbejdsgruppe, der var tilstrækkelig overbevisende og samtidig kunne tilkendegive, at de ville forpligte sig i forhold til at varetage drift og vedligeholdelse, ville det muligvis fremskynde nogle andre muligheder.

Det er i hvert fald glædeligt, at ildsjæle i Guldborg har skabt så fine forhold ...og at Gedser er på vej!

Dette var ordene....

Ann Dasseville

Formand for vinterbadernetværket i Guldborgsund

## Stof til eftertanke om vinterbaderfællesskaber!

Hvor mange vinterbadere er vi egentlig her på Lolland-Falster?

Mange - tror jeg!

Og tænk, hvad vi ville kunne generere, hvis vi fandt hinanden i et fælles ønske om at styrke vores fællesinteresse for det kolde gys ... ofte også fulgt af varme gus!?

Det er et faktum, at vi bliver flere og flere vinterbadere.

Hvor ville det være skønt, hvis vi selv, resten af Danmark - og udenlandske gæster med for den sags skyld - kunne se:

Hvor talstærke vi er, hvor mange muligheder vi har, hvor stærke og gode fællesskaber der råder, og at vi hele vejen rundt om disse pragtfulde øer kan finde fantastiske fællesskaber, kolde gys og lejlighedsvis varme gus helt uden ventelister!

I et "nu" kan enhver i dette område beslutte sig for at blive vinterbader og finde et sted og et fællesskab, hvorfra det kan gøres.

I hver vores egne små enklaver har vi det dejligt. Og det skal vi blive ved med. Det er der plads til og brug for!

Men valget behøver ikke at være et enten-eller.

Vi har brug for at ruste os i et fællesskab, der rummer både-og ... så lad os dog sammen synliggøre og udvide vores fordele og muligheder ved at skabe en endnu større udveksling mellem vores badesteder, aktiviteter og faciliteter. Udvide tilbuddene for den enkelte til at besøge og invitere hinanden til hygge og spas, så vi tilsammen får en endnu større palet indenfor alle vinterbadningens glæder og velsignelser!

Alle har noget at vinde - og ingen kan tabe.

Tænk, hvilken forskel det kunne gøre, hvis der bag ethvert ønske og behov på selv det mindste badested i Guldborgsund Kommune var et talstærkt medlemstal, der kunne bakke op om disse lokale ønsker og behov?

Hvad skal der til for at samle alle egnens vinterbadere i et fællesskab på tværs af foreninger, grupperinger?

Kunne man forestille sig én eller anden form for paraply-organise-

ring, som alle kunne lægge sig ind under?

Tænk hvis Gedser-Nysted-Guldborg-Stubbekøbing-Sakskøbing-Hesnæs-Sortsø - blot for at nævne nogle eksempler - kunne skrive 1.000 medlemmer i stedet for 20, 30, 100 eller 200 medlemmer bag enhver ansøgning om at facilitere vinterbadning?

Denne henvendelse er ikke tænkt som en "hvervekampagne" for Vinterbadernetværket i Guldborgsund. Den er et oprigtigt udtryk fra os om, at vi tror på styrken i et stort fællesskab, der formår at skabe win-win-resultater for os alle.

Kunne vi bygge et større fællesskab? Konstruere en model, der kan samle os på tværs i et sådant fællesskab?

På vegne af Vinterbadernetværket i Guldborgsund

**Ann Dasseville**  
formand  
Sortsøvej 60  
4850 Stubbekøbing