

Formandens beretning 2015

- fremlagt ved generalforsamlingen den 20. oktober 2015

Vi har lagt en meget begivenhedsrig sæson bag os. Jeg har selv oplevelsen af, at den stigende aktivitet hænger sammen med, at vinterbadning bliver mere og mere populært og udbredt.

Og vi er også fortsat med at modtage nye medlemmer, der har lyst til både at opnå glæderne ved det kolde gys og / eller deltage i vores fællesskaber!

Ja...fællesskaber!

Det er som om, at forankringen af fællesskaber via netværk - store og små - lokale og internationale - snor sig ind og ud mellem hinanden med en større 'selvfølgelighed'.

Som om, at vi har fået grundlagt en identitet - ikke som en sammenspist klub, der mødes i saunaen hver lørdag - men en identitet, der udspringer fra de små netværk, der matcher vores egne personlige behov i dagligdagen og hvor vi mødes i større og mere arrangerede netværk / fællesskaber, der supplerer med et andet eller anderledes indhold og nogle gode oplevelser!

Hvis vi kan og har lyst!

Og der opstår også flere og flere initiativer i de små netværk - og det er jo præcis formålet....at vi genererer et uformelt miljø, der tiltrækker og støtter op om alle med 'vores tilbøjeligheder' for et sundt gys og nogle lyspunkter i vintermørket!

Oprindeligt - ihvertfald som jeg erindrer det - havde vi en noget mere afgrænset sæson. Den gik fra 1. oktober til udgangen af april i året, der fulgte.

Sådan er det ikke mere. Officielt set: jo. Men i praksis, har der været både lyst, behov og/eller mulighed for, at vi også 'stak hovederne sammen' i sommerhalvåret.

Som følge af dette havde vi i år en smuk afrunding af sæsonen....udenfor sæson....på Abildvig Feriekoloni. Det var en meget hyggelig måde at mødes og ønske hinanden en god sommer på...og foregik på en smuk og solrig dag. Foreningen bød på diverse lækre salater og medlemmerne medbragte kød til grillen og drikkevarer til eget brug. Så dér sad vi... i grillduften på Abildvigs veranda og nød udsigten over Østersøen!

Vi indledte også denne sæson med en 'tyvstart', fordi flere af medlemmerne ønsker at deltage i Verdensmesterskaberne i Sibirien i marts måned.

Ikke mindre en 7 af vore medlemmer skal med og dyste om guldet!

Det syntes jeg er fantastisk flot! Jeg syntes også, at det er en fantastisk præstation, at en forening med så relativt få medlemmer kan 'producere' så mange deltagere til verdensmesterskaber i vintersvømning! Jeg er ret sikker på, at vi i den henseende står vi til en Guinness rekord....den procentvise andel af de aktive medlemmer i foreningen er ovenud høj!

Med al den 'berømmelse' burde vi strengt taget have et 'rigtigt' logo....måske er det noget, som vi burde have på denne sæsons dagsorden?

Årsagen til 'tyvstarten' kan måske forekomme lidt ekskluderende for de helt nye medlemmer! Men det skal ses i lyset af, at vi for at holde rejsen til Sibirien på et rimeligt prisniveau, har været nødt til at være tidlig ude i forhold til bestilling af fly og logi ...og for at sikre os, at vi får en indkvartering, der ligger centralt og i en passende nærhed af stedet, hvor konkurrencerne skal afholdes.

Det er lykkedes os, at holde en pris, der samlet ligger på omkring 5000 kr. alt inklusiv. I Sibirien vil det blive afgjort, hvor der skal afholdes verdensmesterskaber i 2018...så der kommer andre muligheder. (Jeg har en fornemmelse af, at det bliver i Kina. De var med i 'opløbet' om hvem, der skulle være værter for 2016).

Hvis der er nogle, der BRÆNDER efter at deltage i Sibirien i marts, vil jeg gerne være behjælpelig; men man skal selv være indstillet på at lave 'benarbejdet' for at hægte sig på gruppen.

Nå - tilbage til formandens beretning, som jo gerne skulle kunne redegøre for, hvad foreningen har foretaget sig i den nu forgangne sæson:

Jeg har udsendt mails og / eller erindringer ca. 20 gange i sæsonen 2014-15.

Vi introducerede et koncept, der hed 'suppeholdet'. Det var et tilbud om sammen at udfordre, at man opholder sig længere tid i vandet, så man kunne gøre sig 'klar' til konkurrencer i vintersvømning.

Tanken var et ønske om at kompensere for / tilbyde et alternativ til, at vi ikke kan hente varmen i en sauna. I stedet kunne vi gå en rask tur og indtage noget varm suppe sammen. (Korteste disciplin i vintersvømning er på 25 m., som kan tilbagelægges på under 1 minut - selv af mig, som er en elendig svømmer!).

Interessen var dog ikke stor nok til, at vi gennemførte hele sæsonen. Det vil kun blive udbudt igen, hvis flere medlemmer giver udtryk for et behov.

Anderledes har det stillet sig med konceptet om, at sæsonen indledes med måneskinsbadning! Det har vi gjort fra Stubbekøbing i nogle år.

Det er kl. 7 baderne, der er primus motor i det arrangement og det er vokset år for år – så kære kl. 7 badere: I må nok leve med, at I har skabt en tradition, som vi alle vil se frem til som startskuddet på en ny vinterbadere sæson....Tak til jer!

Som noget nyt havde vi en vintersolhvervsbadning, hvor vi "hægtede os på" et solhvervsarrangement i Gedser. Vi mødtes, så vi kunne nå at få en dukkert og et godt gys inden det "store arrangement". Vandet var dog så voldsomt på sydspidsen, at vi fluks indrettede en "nødplan" – og fik en dukkert fra en mere rolig strand... lidt længere nordpå! Er ikke helt klar over, hvor vi blev "strandsat" ... fulgte "bare" efter Stig, som kunne guide flokken af vinterbadere på de små lande- og strandveje!

Om vintersolhvervsbadning bliver en ny tradition vides endnu ikke. Selv syntes jeg godt om at fejre det...for tanken om og trangen til at gå mod lysere tider på det tidspunkt af året er stor hos mig!

Sidste sæsons tilbud om deltagelse i en vinterbaderkonkurrence i udlandet gik til Sopot i Polen. Jeg deltog - sammen med vores medlem, Sinne, som ingen af jer endnu har mødt. Vi deltog både i individuelle konkurrencer og i en fælles dansk-tysk stafet.

Stafetten i Polen blev aftalt ved et stort arrangement, som vi stod for i Gedser.

Gedser arrangementet var et tilløbsstykke og en stor succes. Det blev holdt den 1. søndag i advent sidste år.

Fra morgenstunden blev der 'landsat' 35 Rostocker Seehunde, der blev hentet ved Gedser-Rostock færgeren af Remisse-ekspressen. Fra færgeren blev de fragtet til stranden, hvor vi mødtes med "Fællesskaber i Det Fri" og "Gedser På Tværs".

På stranden gav julemanden i egen høj person instruktioner i fitness og opvarmning og efterfølgende var ca. 75 personer ude i bølgen blå. Aldrig har så mange mennesker på én gang vinterbadet i fællesskab på Danmarks sydligste spids! Et helt igennem fantastisk syn og en oplevelse af de helt store.

Efter dette forrygende gys, samledes vi...godt og vel et halvt hundrede personer...til julefrokost med levende musik i Toldcafeen. Øhj...en stemning. Taget kunne næsten løftes! Dette flotte arrangement var bl.a. muliggjort, fordi Kulturelt Samråd havde givet os et tilskud, så vi havde penge til Remisse Ekspressen og musikken. Som prikken over i'et havde borgmesteren - John Brædder - doneret et større antal eksemplarer af vores lokale kogebog 'En bid af Sydhavsøerne' oversat til engelsk og tysk!

Foreningen takkede og 'kvitterede' borgmesteren ved at give ham et gratis medlemskab af Vinterbaderforeningen i sidste sæson....vi har dog ikke haft fornøjelsen af hans selskab til nogle af vore fællesarrangementer! Tænker på, om vi burde give ham endnu et år med et gratis medlemskab ...i kølvandet af, at vi i denne sæson vil forsøge at sætte fokus på bademuligheder i Guldborgsund, så alle vore Nykøbing medlemmer også får nogle gode muligheder for nogle gode gys?

Det er lidt tankevækkende, at i de fleste andre henseender har infrastrukturen sat sine grænser for, at "os på landet" kan komme ind til byen - Nykøbing - at det forholder sig modsat, når vi kommer til vinterbadning: her er vi - til en afveksling - mest privilegeret i yderområderne!

Sidste års fælles flerdages arrangement gik til Rostock. Det var en helt igennem fantastisk tur. En kyndelmisse tur med masser af helt specielle oplevelser.

For det første blev vi næsten modtaget som 'statsoverhoveder' - vi blev hentet og afleveret i en bus ved færgeren - specielt til os. Vi blev særskilt budt velkommen i den officielle åbningstale for Warnemündes Wintervergnügen - et umuligt ord for mig! I min optik, kalder jeg det for et festligt kyndelmisse arrangement.

På stranden var der omklædningstelt og sauna. Om aftenen blev vi budt på middag på Rostocker Seehundes regning. Dagen efter fremviste en af Rostocker Seehundes medlemmer "sit" planatarium.

Højdepunktet var helt sikkert karnevalsoptoget og alt det, der fulgte i – bogstavelig talt - kølvandet! Vi var fint klædt på i tyl, fjerboaer og karnevalshatte....og boltrede os i bølgen blå med Rostocker Seehundene, der virkelig forstår både at klæde sig ud og feste!

Efter det kolde gys tilbragte vi timer i overdådig wellness bassin luksus...med alle mulige slags saunaer og bassiner. Eksempelvis et udendørs saltvandsbassin – igen bogstavelig talt - dampende varmt! Og indlogeringen...jamen dog: dobbeltværelser, luksus, første strandparket, udsigt over havet....der manglede intet.

Og Skagen...ingen vinter uden en Skagen Vinterbaderfestival!
Desværre er der grænser for både tiden og pengene - for jeg er sikker på, at flere gerne ville både og, men har måttet "nøjes" med et enten- eller!

Heldigvis - og her kommer vores gode netværk på kryds og tværs til deres ret - kom en gruppe af vore medlemmer med igen i år! Og jeg er ret sikker på, at Skagenfestivalen også fremover vil være én af de tilbagevendende aktiviteter - med eller uden foreningens medvirken!

Selv er jeg lidt ærgerlig over at have misset en Skagen festival...har været til 3 ud af 4!

Endelig har vi haft vore helt traditionelle månedlige sammenkomster! Sidste år gik turene til Nysted, Gedser, Gåbense, Sakskøbing og Hesnæs.